

## Colofon

**DIENST ABONNEMENTEN**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 30  
dienst.parochiebladen@kerknet.be

**ALGEMENE REDACTIE**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
redactie.kerkenleven@kerknet.be  
secretariaat.kl@kerknet.be  
www.kerkenleven.be

**PUBLICITEIT**  
Trevi plus bvba  
Meerlaan 9, 9620 Zottegem  
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88  
katrinen@treviplus.be  
www.treviplus.be

**Copyright**  
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

**KERK & leven** is een uitgave van  
Studiecentrum Kerk en Media vzw

**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER**  
Geert De Kerpel

**Diocesane redactie Hasselt**  
Tony Dupont, 011 23 08 80,  
tony.dupont@kerknet.be  
Paul Bellefroidlaan 2C, 3500 Hasselt  
011 28 84 40

**ABONNEMENTEN + PLAATSELIJKE REDACTIE**  
**Ellikom : Jos Ceyskens**  
Gsm 0497 75 07 47  
josceyskens44@gmail.com  
**Gruitrode : Liesbet Schrooten**  
Gsm 0474 94 07 19  
liesbet@peters-schrooten.com  
**Meeuwen : Jos Braeken**  
Gsm 0498 08 41 55  
braeken.jos@telenet.be  
**Neerglabbeek : Hilde Arits**  
aritshilde@gmail.com  
Gsm 0476 37 45 59  
**Wijshagen : Mia Drijkoningen**  
Gsm 0497 30 74 88  
miadrijkoningen@hotmail.com  
**mailadres KERK & leven**  
**Marleen Braeken**  
kerkenleven\_mgr@hotmail.com

**PASTORALE CONTACTEN**  
**Jan Beliën, pastoor**  
Hoeverkerkweg 3  
089 23 20 85 of 0476 29 89 73  
j.belien@telenet.be  
**Liliane Peeters, parochieassistente**  
0494 59 44 80  
peeters\_l@msn.com  
**Vital Geelen, voorzitter federatieteam**  
011 85 83 40 - 0473 77 04 78  
vital.geelen@skynet.be  
**Marc Verbeiren, diaken**  
011 79 29 96  
marcverbeiren@klimopmeeuwen.be  
**Erediaken**  
**Toon Vrints**  
011 38 11 35

**PE Land van Galilea Oudsbergen**  
parfedmgr@skynet.be  
www.parochiefederatiemeeuwen-gruitrode.be  
Secretariaat: Weg naar Ellikom 255, 3670 Oudsbergen  
Contact: Liliane Peeters 0494 59 44 80

**Dekenaar Bree**  
Grauwe Torenwal 9B, 3960 Bree  
Contact:  
Diane Palmans 089 47 22 66  
diane@federatiebree.be  
Hilde Ramackers 089 56 41 08  
hilde@federatieambree.be

## EUCHARISTIEVIERINGEN

MEEUWEN

**Zondag 28 april**  
**09.00 u. Eerste communieviering**  
**Stichtingen**  
Arnold Cillen-Catharina Brebels, Jan Loos-Helena Bloemen, Arnold Plessers-Agnes Geers, Jozef Haex-Barbara Vliegen en zoon, Neyens-Vliegen, Wevers-Niesen

**11.00 u. GEEN VIERING**

GRUITRODE

**Zaterdag 27 april**  
**18.30 u.**  
**Stichtingen**  
Jaak Bullen en Roza Gijsen, Willem Heylen, Betje Buntinx en zoon Martin, Jan Lemmens en Maria Waelbers E.H. Jan Vanhees en familie  
**Overige intenties**  
Elisabeth Hellinx, Cyriel Debacker, Gertrudis Hellinx, Jan Hellinx, Barbara Custers, Sonja Debacker  
Overledenen Klaps-Vanaken

LOUWEL

**Zaterdag 27 april**  
**17.00 u.**

OPGLABBEEK

**Zondag 28 april**  
**09.30 u.**

MISINTENTIES

Voor de overledenen kan u een intentie aanvragen. Doe dit ten laatste drie weken voor de datum die u wenst.

Aanvragen en betalen van 15 euro kan bij:  
**Meeuwen**  
Pastorie, Dorpsstraat 38  
**Ellikom**  
Jaak Vaesen 0476 58 31 23  
**Gruitrode**  
Liesbet Schrooten 0474 94 07 19  
**Neerglabbeek**  
Hilde Arits, 0476 37 45 59  
**Wijshagen**  
Mia Drijkoningen, 0497 30 74 88

of na de vieringen in de kerk.

Info:  
www.parochiefederatiemeeuwen-gruitrode.be

## KLEINE GOEDHEID

## Het wonder van de kruiken

Voor de eerstecomunie was het team project eerste communie op zoek naar kruiken om het thema van de viering  
Zes kruiken talenten visueel voor te stellen in de vieringen in de vijf geloofsgemeenschappen.

En of ze gevonden werden. Lena, Jaak Rika, Henri, René, ze waren bij de eerste. 'Of we hun kruik konden gebruiken. Ja, vroeger was ze nog gebruikt om 'zuur moes' in te bewaren en ook sperzieboontje op zout en...

Elke kruik had wel haar verhaal. Soms waren ze van 'moe' en andere deden dienst als parapluak en nog anderen moesten eerst leegge maakt worden. Ja, eentje was zelfs gebruikt als wekelijks vergaarkamer voor het parochieblad.



Iedereen vertelde en elk huis waar ze stonden bewaarde nog mooie herinneringen.

Maar als je dacht dat zes kruiken het einde zouden zijn, dan was ons vertrouwen te klein.

Kleine Goedheid moest nog bellen. Of ik nog kruiken kon gebruiken. Ik moest maar eens langskomen.

Het leek niet meer op de bruiloft van Kana waar zes kruiken gevuld werden met de beste wijn.

Het werd de broodvermenigvuldiging. Twaalf kruiken kon ik meenemen. Je ziet maar wat je nog nodig hebt, zei Kleine Goedheid.

Hij haalde nog een glaasje witte wijn boven en opgewekt gingen we terug op tocht in het land van Galilea, het land van Kleine Goedheid en de zes kruiken.  
René

## LAND VAN GALILEA

## Een zending van vrijwilligers

Ga, mijn broer en zus!  
In je zending als vrijwilliger zul je Jezus Christus verkondigen in woord en daad en met zijn blijde boodschap zul je de armsten en wie uitgesloten zijn dienen door hun voeten te wassen.

Daar zul je spreken met al wie hun geloof verloren hebben. Je zult met veel schroom mensen tegemoet gaan met andere ideeën, maar je zult je eigen ideeën nooit opdringen en ook nooit de plaats waar je opgevoed bent als de beste achten.

Je mag nooit de indruk wekken dat je gekomen bent om dingen aan te leren en instructies of bevelen te geven.

Je zult nooit de ziel van iemand ombuigen of verkrachten, maar acht de ander altijd hoger dan jezelf.



Je zult getuigenis geven van je geloof, je hoop en je liefde. Je zult met alle vrijwilligers en de armsten de weg en de omweg gaan.

Op deze wijze zul je het geluk en het voordeel hebben om de grote ge-

nade te mogen beleven, zoals Christus zei tot zijn leerlingen in het evangelie van Marcus:

'Nadat ik verrezen ben, zal ik jullie voorgaan naar Galilea'

Jouw zending is het: terugkeren naar het beloftevolle land van Galilea. Mijn broer en zus, vertrek nu maar telkens weer! Verlaat je luie leventje en je hangmat van zelfzekerheid. Neem je bagage en je rugzak en ga maar steeds verder voort, Volg de weg die je te gaan hebt en kijk niet altijd weer achterom. Ga onder Gods zegen.

*Willen wij als geloofsgemeenschappen levenskrachtig blijven zal de inbreng van vrijwilligers ontzettend belangrijk worden. Daarom roepen wij jong en oud op om zich te engageren als vrijwilliger. Reeds velen zijn er geroepen, nog meer zijn er nodig. Volg de roepstem van Jezus. Treedt in zijn voetspoor. Meld je aan als je als vrijwilliger een taak of extra taak wil opnemen. Liliane, onze parochie-assistente zal je graag ontvangen of te woord staan.*