

KERK & Leven

MEEUWEN GRUITRODE

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 — 2050 ANTWERPEN

08 2022

WEEKKRANT

23 FEBRUARI

JAARGANG 83

EDITIE 3800

ELLIKOM
SINT-HARLINDIS
EN RELINDIS
GRUITRODE
SINT-GERTRUDIS
MEEUWEN
SINT-MARTINUS
NEERGLABBEEK
SINT-HUBERTUS
WIJSHAGEN
O.-L.-VROUW
TENHEMELOPNEMING

Dank je wel, pastoor Louis

Velen hebben hem in de voorbije dagen en weken een hart onder de riem gestoken. Het heeft hem zienderogen goed gedaan. Zaterdag liet hij zich nog ontvallen dat hij zoveel drank had gekregen dat zijn frigo nog lang niet leeg was. De mensen van de Lourdes-werkgroep kregen als beloning nog een lekkere pint toen ze zijn 'lange' kast en tafel veilig via de keukendeur hadden buiten geloodst. 'Velen kwamen binnen. Zagen iets en ik heb het hen maar meegegeven,' hij zei het met blijdschap. Alles wat hij had, mocht iemand hebben als hij het kon gebruiken en wat bleef staan was voor de nieuwe pastorale eenheid. Zo werd iets nieuws opgebouwd op wat hij achterliet. 'Wat hij nog graag had?' Velen hebben zich dat afgevraagd als ze hem een laatste bezoekje brachten in de pastorie of als hij langskwam op de laatste verenigingssamenkomst.

'Een gewoon mis,' was zijn eenvoudig antwoord. 'Meer hoeft een mens niet. Meer kan hij niet krijgen'. Hij deed ze dan ook nog zelf, vorige zondag. Heel gewoon, zoals hij altijd deed, vanuit een diep geloof, met een traan en zoals we hem kennen met een kwinkslag. 'Gaat om Jezus', zei pater Louis. 'We mogen blij zijn dat wij Hem mogen ontvangen. Dat is een goddelijk moment'. Bij zijn gewone mis kreeg hij een toemaatje: een preek van de deken en twee toespraken van de burgemeester Marco en van de moderator van de federatie, Vital. En tot slot kreeg hij nog het Limburgs volkslied. Want dat gaat hij missen, niet het lied wel de Limburgse mentaliteit. We zullen hem dus regelmatig een 'bakske' Limburgse gezelligheid en gastvrijheid moeten brengen. Bedankt pastoor Louis, geniet van de lichtjes van de Schelde.



DEKEN PREEKT **Geven, werkwoord van elke christen**

Pastoor Louis was blij. De deken preekte. Moest hij niet doen, en hij dankte de deken uitbundig.

Twee redenen zijn er om pastoor Louis te danken. Om wat hij gedaan heeft en om God te danken dat hij hem gezien heeft en omdat

hij het geriskeerd heeft met Louis op pad te gaan om vriendschap tussen de mensen te creëren en vriendschap tussen God en de mensen zichtbaar te maken. Behandel de mensen zoals je wenst dat ze jou behandelen. Dat deed hij.

Hij trachtte van alle mensen te houden vanuit de kracht die Jezus hem schonk. Wees barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is beluisterden we in het evangelie. Liefde ontvangen en liefde geven zijn de sleutelwoorden. Niet oordelen, niet veroordelen.

Geven! Geven is het werkwoord van het evangelie, van elke christen, van elke priester. Daar gaat een priester voor en de heilige Geest helpt ons daarin. Pastoor Louis gaf zich, dag na dag, om het evangelie gestalte te geven.

lees verder op pagina 2



Colofon

DIENST ABONNEMENTEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

REDACTIE
Algemene redactie
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be
Diocesane redactie Hasselt
Filip Ceulemans, 03 202 84 35
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 28 84 40
tony.dupont@kerknet.be
Paul Bellefroidlaan 2C, 3500 Hasselt

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie

COPYRIGHT
Alle teksten, foto's en
beeldmateriaal uit **KERK & leven**
zijn auteursrechtelijk beschermd.
Zonder toestemming van de
uitgever mogen ze op geen enkele
wijze worden verspreid. De uitgever
is niet verantwoordelijk voor de
inhoud van de advertenties.
Lezersbrieven moeten naam en
adres vermelden. De redactie
behoudt zich het recht teksten in te
korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

**VERANTWOORDELIJKE
UITGEVER:** Herman Cosijns

**ABONNEMENTEN +
PLAATSELIJKE REDACTIE
Ellikom : Jos Ceyskens**
Gsm 0497 75 07 47
josceyskens44@gmail.com
Gruitrode : Liesbet Schrooten
Gsm 0474 94 07 19
liesbet@peters-schrooten.com
Meeuwen : Jos Braeken
Gsm 0498 08 41 55
braeken.jos@telenet.be
Neerglabbeek : Hilde Arits
aritshilde@gmail.com
Gsm 0476 37 45 59
Wijshagen : Mia Drijkoningen
Gsm 0497 30 74 88
miadrijkoningen@hotmail.com
mailadres KERK & leven
Marleen Braeken
kerkenleven_mgr@hotmail.com

PASTORALE CONTACTEN
Jan Beliën, pastoor
Hoeverkerkweg 3
089 23 20 85 of 0476 29 89 73
j.belien@telenet.be
Liliane Peeters,
parochieassistente
0494 59 44 80
peeters_l@msn.com
Vital Geelen, voorzitter
federatieteam
011 85 83 40 – 0473 77 04 78
vital.geelen@skynet.be
Marc Verbeiren, diaken
011 79 29 96
marcverbeiren@klimopmeeuwen.be
Erediaken
Toon Vrints
011 38 11 35

Voorgangers eucharistie
Michel Ruyters, Louis Maus
Federatie Meeuwen-Gruitrode
parfedmgr@skynet.be
www.parochiefederatiemeeuwen-
gruitrode.be
Secretariaat: Dorpsstraat 38, 3670
Oudsbergen
Contact: Liliane Peeters 0494 59 44 80
Dekenaar Bree
Grauwe Torenwal 9B, 3960 Bree
Contact:
Diane Palmans 089 47 22 66
diane@federatiebree.be
Hilde Ramaekers 089 56 41 08
hilde@federatieteambree.be

EUCHARISTIEVIERINGEN

MEEUWEN

Zaterdag 26 februari
18.00 u. Andere intenties
Henri Verheyen en Finneke Vandijck
Echtgenoten Jozef en Net Vliegen-Van
Dyck, dochters en schoondochter

Zondag 27 februari
10.30 u. Stichtingen
Jacoba Boutsen, Jozef en Helena
Vanbuel-Tielens, Hendrika Boutsen,
Bartel Smeets-Vliegen en dochters,
Indekeu-Jansen en Maria Bloemen

Andere intenties
Juul Luyten en Kaatje Gielen,

Dinsdag 1 maart
8.30 u.

Woensdag 2 maart
Aswoensdag
19.00 u.

MISINTENTIES

Voor de overledenen kan u een intentie
aanvragen. Doe dit ten laatste drie
weken voor de datum die u wenst.
Aanvragen en betalen van 15 euro kan bij:
- Pastorie, Dorpsstraat 38 (Meeuwen)
- Jaak Vaesen, 0476 58 31 23 (Ellikom)
- Liesbet Schrooten,
0474 94 07 19 (Gruitrode)
- Hilde Arits, 0476 37 45 59 (Neerglabbeek)
- Mia Drijkoningen,
0497 30 74 88 (Wijshagen)
of na de vieringen in de kerk.
Info: www.parochiefederatiemeeuwen-
gruitrode.be



Aswoensdag

Graag nodigen we u uit om de
voorbereidingstijd naar Pasen op
een gelovige manier in te zetten.
Een sterke tijd, veertig dagen, om
meer tijd te maken om biddend,
gelovig het feest van Pasen voor
te bereiden. We laten ons tekenen
met het teken van het kruis,
buigen ons hoofd om als kleine,
zondige mens in een vernieuwde
relatie te gaan staan met Hem die
we God mogen noemen.
Hartelijk welkom in de viering
met asoplegging op woensdag 2
maart om 19.00 uur in Meeuwen.

Veertigdagentijd, een tijd van
meer bidden, meer aandacht voor
de naastenliefde en voor het vieren
van de sacramenten. Broederlijk
Delen nodigt ons jaarlijks uit
in deze tijd om broederlijkheid
te ontdekken in onze relatie met
onze medemensen 'elders' in de
wereld. De liturgie nodigt ons uit
om biddend gemeenschapsmens
te worden.
Aan u allen een warme uitnodiging
en een fijne voorbereidingstijd
toegewenst.



OVERLIJDEN

LIZETTE GEEBELEN
Draag je moeder hoog op handen.
Het is een wonderbaar iets, een
moeder. Moeder begrijpt ons, zij
werkt voor ons, zorgt voor ons,
bemint ons, bidt voor ons. Het
enige kwaad dat zij ons ooit doet,
als je dat al kwaad kan noemen, is
te sterven en ons te verlaten. Als
je nog een moeder hebt, houdt ze
dan in ere en wacht niet tot ze
dood is om haar bloemen te brengen.
Wees goed voor haar. Als je
moeder oud is en misschien suk-
kelt met haar gezondheid, wees
dan dubbel bezorgd.

Zij droeg je door de morgen van
het leven, draag jij haar dan lief-
devol door de avond van het leven.
Moeder is het 'hart' van elk gezin,
de band die allen samenbindt, het
vuur in de haard dat allen ver-
warmt. Hoe oud je ook wordt en
wat je ook fout doet, voor moe-
der blijf je altijd: haar kind! Echte
moeders zijn in staat tot de onmo-
gelijkste en meest wonderbare
dingen. Wij, jij en ik, kunnen ze
nooit missen.



vervolg van artikel "DEKEN
PREEKT Geven, werkwoord van elke
christen" (pagina 1)

Niet hij was belangrijk. Hij kroop
uit zichzelf om naar God te gaan,
om de mensen God te laten ken-
nen in al zijn liefde. Wij wensen
dat pastoor Louis dit zijn verdere
leven altijd zal mogen en kun-
nen blijven doen. Moge God hem
daarbij helpen. Dank je wel om-
dat God het riskeert met jou, pas-
toor Louis, met ieder van ons.

BURGEMEESTER SPREEKT

Inspirator tussen de mensen

Hij keek de pastoor aan met een
glimlach waaruit sympathie en
erkenning sprak. Noemde pas-
toor Louis een betrokken man, die
meeleefde met de mensen, door
hen graag gezien werd en op han-
den gedragen. 'Voor jong en oud
was jij een man om U tegen te zeg-
gen', zo zei hij. Hij was kind aan
huis bij vele verenigingen en zijn
deur stond altijd open. De congobar
was dan ook een trefpunt voor
velen. De band met Congo bleef
en zorgde mee voor ambiance en
feest in onze gemeente.



'Alle deuren in heel Oudsbergen zullen blijven openstaan voor u, pastoor Louis. Uw onvoorwaardelijk engagement zullen wij meenemen naar de toekomst. We zijn er van overtuigd dat pastoor Jan Beliën op een fantastische wijze vanuit uw voetsporen zal verder trekken, een nieuwe toekomst tegemoet'. Pastoor Louis blijft een grote inspirator voor ons, zijn doorzettingskracht en optimisme zullen ons blijven oproepen om steeds het beste van onszelf te geven.

Hij was getuige van vele bijzondere momenten in het leven van velen. Bij doopsels, zoals bij mijn eigen zoon Ties, die nu ook in de kerk is, bij huwelijken en overlijden, bij gouden bruiloften; verdriet en vreugde deelde je met de mensen. Geniet van je welverdiend pensioen. We geven je graag een geschenk mee, streekproducten van bij ons voor een man van bij ons. Dank je wel.

PASTOOR LOUIS DANKT Mijn helper blijft

'Zalig was hij al en nu waren er al die hem heilig wilden verklaren', zei hij in zijn welgekende stijl. 'Je hebt daar echter een mirakel voor nodig, een wonder en dat gebeurde bij hem maar om de week'. Iedereen was gerustgesteld tot hij allen ocriep om anderen op te roepen tot priester worden. Priester zijn is een aanrader. God is liefde. Die boodschap mogen brengen is heerlijk. En bidden, mensen, dat is het belangrijkste. Maak er tijd voor, want wat kan ik doen, wie kan ik zijn, als ik niet verbonden leef met Jezus. En jullie zijn nooit alleen. God heeft u en mij een helper gestuurd. De H. Geest, daar kan je op rekenen. Ik ga weg, maar hij blijft. Ik zal hem ook nog wel nodig hebben, maar hij blijft ook hier om samen met pastoor Jan en met de pastorale ploeg verder te bouwen aan een nieuwe parochie. Pastoor Jan zal het nodig hebben want met zijn vele opdrachten staat hij voor een zware opdracht.



Maar met de hulp van ons allen, met de hulp van ons gebed en ons geloof in Jezus, komt het goed. Danken wil ik voor de steun die jullie gaven, voor het leven dat jullie mij schonken. Namen noemen mag ik niet, groepen wil ik wel noemen... en mocht er nu één vergeten zijn, leg het dan maar op mijn ouderdom.

Als je tachtig bent, kan je 'er soms niet opkomen'. Velen onder jullie zullen dat wel kennen. Dank je wel. Daarna straalde hij want hij had een topmoment beleefd. Allen gingen weer huiswaarts. Velen kwamen hem nog eerst danken en dan weer aan de slag, aan het werk, het werk van alledag.



VITAL VERWOORDT ALLEN Een wonderbare gastheer, een wonderlijke gast

Vital heeft pastoor Louis, net als vele anderen leren kennen bij een drink. Toen was het een trappist. Pastoor Louis was ook graag tussen de mensen. Hij had er altijd tijd voor. Voor hem was vriendschap en de innerlijke vreugde van het elkaar ontmoeten immens belangrijk. De voorbije coronajaren waren voor hem dan ook moeilijk. Hij miste het contact, zijn mensen, zijn verenigingen, zijn kerkgangers. Zoomen en mailen waren zijn ding niet. Hij speelde graag en koos God als zijn trainer. God stuwde hem overal heen, zeker ook naar voetbal en volleybalwedstrijden en af en toe ging hij met Hem snookeren. Vrijwilligers die waren hem heilig, die soigneerde hij, droeg hij in zijn hart. De viering van 50 jaar priester zijn was voor hem een hoogtepunt en wij zijn blij dat wij dat met hem mochten beleven. We mogen dank zeggen om de mens die hij was, om de priester die hij onder ons was.



Natuurlijk verdient hij zijn pensioen en we verzekeren hem dat wij blijven bouwen aan een nieuwe parochie, de pastorale eenheid. We blijven bruggen bouwen tussen mensen, gemeenschappen en tussen God en de mensen. Onder de stuwende kracht van een levende God, met de zachte en de stormwind van de H. Geest en met de nieuwe pastoor Jan gaan we verder vanuit een grote dankbaarheid om wat pastoor Louis ons geschonken heeft. Het ga je goed. We gaan je niet vergeten. En opdat jij ons niet vergeten zou geven we je een kunstwerk mee, dat de verbondenheid uitdrukt tussen de geloofsgemeenschappen in onze federatie. Dank je wel.

Verenigd dankbaar feesten



vervolg foto's "Verenigd dankbaar feesten" (pagina 3)



SYNODAAL GESPREK Wacht niet, begin eraan

Paus Franciscus bouwt aan een kerk waar iedereen kan meedoen. Op dat vlak is er nog veel werk aan de winkel, maar alles begint met luisteren. Daarom lanceerde hij een synode, die voor het eerst in de geschiedenis start met lokale gespreksrondes. Iedereen, hoe nauw of los ook verbonden met kerk en geloof, is welkom om mee na te denken en mag het initiatief nemen om een synodaal gesprek te voeren.

Wat is een synodaal gesprek?

Een synodaal gesprek is een gewoon gesprek waarin je probeert **diep naar elkaar te luisteren** en waarvan je **enkele echo's** kan delen met de bredere geloofsgemeenschap en met het bisdom. Het is **geen debat** met argumenten. Het gaat er niet om wie gelijk heeft, wel om ieders ervaring en wat de heilige Geest daar doorheen wil zeggen. De gesprekspartners maken (in gebed of stille tijd) ruimte voor de **werking van de Heilige Geest**, die verbinding schept en inzicht brengt.

Een synodaal gesprek wint aan kracht wanneer je in je gespreksgroep mensen betreft met **uit-eenlopende achtergronden en mensen die doorgaans te weinig gehoord worden**.

Wat is het doel van een synodaal gesprek?

Het doel is dubbel. Het kan zijn dat voor jullie groep de nadruk op het eerste doel ligt: een deugdzaam en verfrissend gesprek hebben, waardoor een nieuw elan ontstaat in je plaatselijke groep (geloofsgemeenschap, pastoraal team in scholen, ziekenhuizen, verenigingen...). Een echo laten klinken in de bredere groep en naar het bisdom toe, als input voor de volgende fase van de synode, wanneer de bisschoppen met elkaar in gesprek gaan over de echo's uit hun bisdom.

Wie mag het initiatief nemen voor een synodaal gesprek?

Iedereen. Werkelijk iedereen. Wacht niet op elkaar, maar begin gewoon.

Waar, wanneer en met wie houd ik een synodaal gesprek?

Alles kan, maar om je op ideeën te brengen, doen we enkele suggesties:

Nodig in het kader van de veertigdagentijd mensen uit voor een geloofsavond. Denk daarbij zeker (maar niet uitsluitend) aan vrijwilligers in de parochie.

Koppel een synodaal gesprek aan een Koffiestop van Broederlijk Delen.

Organiseer een 'Synodaal Café'. Religieuzen hebben vaak al een lange traditie in synodaal gesprek binnen hun gemeenschap. In hun apostolisch werk kunnen ze mensen uitnodigen om in gesprek te gaan.

Paus Franciscus vraagt expliciet aan jongeren om zich te laten horen. Welke boodschap willen jouw leerlingen hem meegeven nu ze echt de kans krijgen? Voer voor (godsdienst)leerkrachten, catechesegroepen, jongerenwerkingen, families.



De paus vraagt eveneens expliciet aan vrouwen om zich te laten horen. Dit is hét moment om de uitnodiging van de paus serieus te nemen.

Verder nodigt de paus ook alle mensen uit die doorgaans te weinig gehoord worden. Ook mensen in armoede kunnen input geven over de rol van geloof en kerk in hun leven. Koppel het synodage-sprek aan de dagelijkse werking.

Nodig mensen uit om online met jou in gesprek te gaan.

Ook in onze buurtfederatie doen ze mee. Op Glabbeek breekt een lans voor gesprekken over geloof en kerk binnen dit synodaal proces. Nodigt ook de federatie Meeuwen-Gruitrode alle gelovigen uit om mee te doen? Ja, natuurlijk.

De vrome kudde

Toerist Ingezonden door Margriet Fiers

Een man gaat met vakantie naar een tropisch eiland. Vlak bij zijn hotel ontdekt hij een stemmige baai met kristalhelder water. Hij besluit een verfrissende duik te nemen, maar beseft ineens dat dat misschien niet zo veilig is. Daarom vraagt hij aan een plaatselijke visser of er toch geen krokodillen in het water zitten. Die verzekert hem van niet.

Na zijn heerlijke duik stapt de toerist nog even naar de visser toe en vraagt waarom er eigenlijk geen krokodillen in het water zitten. In deze contreien leven er toch zeker?

Antwoordt de visser:

– Dat klopt, maar je vindt nooit krokodillen op plekken waar veel haaien zitten.

Mazzel Ingezonden door Amanda Coomans

Een eendagsvlieg ontwijkt op het nippertje een spinnenweb.

Roept de woedende spin:

– Wacht maar! Morgen krijg ik je wel!

Lacht de vlieg:

– Wedden van niet?

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen...

Kent u er nog een leuke? **KERK & leven**
• **Vrome Kudde**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.